

Τα έθιμα του χωριού μου

Ο πατέρας μου κατάγεται από ένα μικρό αλλά συνάμα γραφικό χωριό της Πάφου που ονομάζεται ΜΕΣΑΝΑ. Όπως σε όλα τα χωριά της Κύπρου έτσι και στο δικό μου τηρούμε όλα τα ήθη και έθιμα και κυρίως κατά την περίοδο του Πάσχα. Την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα μαζί με την οικογένεια μου πηγαίνουμε και μένουμε εκεί στο χωριό. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα έθιμα που έχουμε στο χωριό Μέσανα.

- Ένα από τα έθιμα είναι οι φλαούνες. Την μεγάλη Πέμπτη το πρωί όλες οι νοικοκυρές του χωριού φτιάχνουν φλαούνες. Από παντού βλέπεις καπνό να βγαίνει από τους ξύλινους και παραδοσιακούς φούρνους των σπιτιών. Σε όλα τα σπίτια βλέπεις τις νοικοκυρές να ανάβουν (πυρώνουν) τους φούρνους και να φουρνίζουν φλαούνες και παξιμάδια. Όλο το χωριό μοσχοβολάει από τις μυρωδιές των πασχαλινών εδεσμάτων.



- Ένα άλλο έθιμο που πραγματικά το θεωρώ και πολύ συγκινητικό είναι το στόλισμα του Επιταφίου. Μετά το τέλος της Θείας λειτουργίας ο Πάτερ ανακοινώνει την ώρα που θα πάμε για το στόλισμα του Επιταφίου. Ο πατέρας μου αναλαμβάνει και μαζεύει μυρσίνη όπου αποτελεί την βάση, τον κορμό του στολισμού πάνω στον οποίο στηρίζουμε τα υπόλοιπα λουλούδια. Αφού κτυπήσει η καμπάνα τότε όλοι μαζευόμαστε μικροί και μεγάλοι στην εκκλησία και στολίζουμε τον επιτάφιο με λουλούδια είτε που φέρνουν οι πιστοί είτε που μαζεύουμε εμείς τα παιδιά από τα σπίτια των χωριανών. Γύρω στο μεσημέρι ο Επιτάφιος είναι κιάλας στολισμένος και έρχονται πιστοί από τα γύρω χωριά και προσκυνούν.
- Κοκκίνισμα των αυγών. Το Μεγάλο Σάββατο πάλι όλες οι νοικοκυρές μπαίνουν στο πόδι αφού είναι το κοκκίνισμα των αυγών. Σε αυτή την διαδικασία βοηθάω και εγώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τα αυγά τα βάφουμε για να δείξουμε την ανάσταση του Κυρίου. Στα παλιά τα χρόνια στο χωριό μας τα παιδιά έπιαναν ένα καλαθάκι και έβαζαν μέσα μια φλαούνα και κόκκινα αυγά και τα έπαιρναν στην εκκλησία.

Είναι πολύ ωραίο τα Πάσχα στο χωριό μου και πραγματικά νιώθω πολύ τυχερή και ευλογημένη που ζω τέτοιες στιγμές.

Όνομα Μαρία Σωκράτους Στ2

