

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Μέσα στην παγκόσμια ιστορία ο άνθρωπος ήρθε αντιμέτωπος με θανατηφόρες ασθένειες, όπως η λέπρα, η πανώλη, η χολέρα, η ισπανική γρίπη κ.ά. Σήμερα ολόκληρη η κοινωνία είναι πολύ ανήσυχη επειδή μια νέα επιδημία ήρθε να ταλαιπωρήσει τον κόσμο, που ονομάζεται Κορωνοϊός. Λέγεται πανδημία επειδή είναι παγκόσμια αυτή η ασθένεια.

Τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα ο Κορωνοϊός, ο οποίος είναι ένας ιός που τα συμπτώματά του μοιάζουν με της γρίπης. Ο ιός αυτός μεταδόθηκε πολύ γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα να αρρωστήσουν χιλιάδες άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι να πεθάνουν. Δυστυχώς ο ιός αυτός μεταδόθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα υπολογίζεται περίπου 600000 άνθρωποι να έχουν αρρωστήσει με κορωνοϊό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να είναι ανήσυχος με τις χιλιάδες θανάτους που υπάρχουν.

Η Κίνα πήρε εξ αρχής πολλά αυστηρά μέτρα, με αποτέλεσμα να περιορίσει τον κορωνοϊό και σήμερα να υπάρχουν ελάχιστοι άρρωστοι. Στην Ευρώπη όμως και στον υπόλοιπο κόσμο παρουσιάζονται καθημερινά χιλιάδες νέα κρούσματα. Η Ιταλία και η Ισπανία έχασαν τον έλεγχο και υπάρχουν τα περισσότερα κρούσματα και θάνατοι.

Οι Κυβερνήσεις όλων των κρατών αναγκάστηκαν να πάρουν σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού αυτού. Το ίδιο έκανε και η Κύπρος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το διάγγελμά του, απαγόρευσε τις άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών, εκτός αν είναι αναγκαία για την αγορά τροφίμων, φαρμάκων ή επισκέψεις σε γιατρό και για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Έκλεισε τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τα καταστήματα, τα εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Απαγορεύεται επίσης στον κόσμο να πηγαίνει Εκκλησία.

Είναι αλήθεια πως τα μέτρα αυτά δεν αρέσουν σε κανένα, γιατί έβγαλε μικρούς και μεγάλους από το καθημερινό τους πρόγραμμα και οι επιπτώσεις σίγουρα θα είναι τεράστιες τόσο στον οικονομικό τομέα, όσο και στην ψυχολογία των ανθρώπων, που είναι αναγκασμένοι να μένουν μέσα στο σπίτι τους, χωρίς να μπορούν να δουν τους ανθρώπους που αγαπούν και τα παιδιά να παίξουν με τους φίλους τους. Είναι όμως αναγκαία για να προστατευθούν οι άνθρωποι από τον ιό αυτό, ο οποίος μεταδίδεται πολύ εύκολα και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου.

Στην Κύπρο έχουμε ήδη 3 νεκρούς από τον κορωνοϊό και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Για να τον αντιμετωπίσουμε πρέπει να

παίρνουμε καθημερινά τα σωστά μέτρα προστασίας. Ο άνθρωπος οφείλει να πλένει πολλές φορές της ημέρας καλά τα χέρια του για 20" τουλάχιστον και να χρησιμοποιεί συχνά ένα καλό αντισηπτικό. Όταν βήχει ή φταρνίζεται να καλύπτει το στόμα και τη μύτη με χαρτομάντηλο. Να κρατά απόσταση 2 μέτρα από τους άλλους. Να μένει σπίτι του και να μην βγαίνει άσκοπα έξω. Με αυτό τον τρόπο δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα κι αυτοί που έχουν νοσήσει θα γιατρευτούν.

Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτός ο ιός, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εύχομαι μόνο να τελειώσει γρήγορα κι όλος ο κόσμος να γίνει ξανά όπως πριν. Οι μεγάλοι να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους κι οι μικροί στα σχολεία τους. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν ευχαριστούσα τους γιατρούς και τους νοσοκόμους που αγωνίζονται καθημερινά και θυσιάζονται με κίνδυνο τη δική τους ζωή, για να θεραπεύσουν τους ανθρώπους.

Προσεύχομαι ο Θεός να φωτίσει τους υπεύθυνους γιατρούς να ανακαλύψουν το φάρμακο για τον κορωνοϊό και να μην ακούσουμε ξανά πως κάποιος άνθρωπος έχασε τη ζωή του, από αυτό τον ιό.

Μάριος Τσαγκάρης