

Ο δεκαεννιάχρονος αθάνατος ήρωας



Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Τα παιδικά του χρόνια

- Γεννήθηκε στην Τσάδα της Πάφου στις 26 Φεβρουαρίου 1938. Ήταν το τέταρτο παιδί στην οικογένειά του.
- Ήταν πάντα άριστος μαθητής και πρωταγωνιστούσε πάντα σε εκδηλώσεις κατά των Άγγλων.
- 2 Ιουνίου 1953 ο τότε 15χρόνος Ευαγόρας αναρριχάται και κατεβάζει την αγγλική σημαία. Τότε το γεγονός αυτό έδωσε την αρχή για πιο πολλές διαδηλώσεις.

Οι μέρες του αγώνα

- Σε ηλικία 17 χρονών ο Βαγόρης εγκαταλείπει το σχολείο και λαμβάνει μέρος στις αντάρτικες ομάδες της Ε.Ο.Κ.Α.
- Στις 17 Νοεμβρίου 1955 ο Ευαγόρας συλλαμβάνεται για πρώτη φορά για συμμετοχή σε παράνομη διαδήλωση των μαθητών. Ο Ευαγόρας δεν παραδέχεται την κατηγορία.

Οι μέρες του αγώνα

- Στις 18 Δεκεμβρίου 1956 μαζί με 2 συναγωνιστές του μετάφεραν όπλα και φαγητό από την Λυσό στην Λευκωσία.
- Κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση όπλου και αμέσως μεταφέρθηκε στην Λευκωσία .Η δίκη του ορίζεται για τις 25 Φεβρουαρίου εκεί παραδέχθηκε την ενοχή του.

Το τέλος του στην αγχόνη

- Ο Ευαγόρας στο τελευταίο του γράμμα του δηλώνει:

Θα ακολουθήσω με θάρρος την αγχόνη, την μοίρα μου. Ίσως αυτό να 'ναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικιά.

Τέλος στην αγχώνη

- Απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου 1957, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Ήταν ο νεαρότερος αλλά και ο τελευταίος αγωνιστής που απαγχονίστηκε από τους Άγγλους.



Φωτογραφίες από την ζωή του Ευαγόρα Παλληκαρίδη

