

Αφού διαβάσεις τη σελίδα 92 από το βιβλίο των Θρησκευτικών σου (Μέρος Α) να συμπληρώσεις τη σελίδα 93 και 94. Έπειτα, διάβασε τη σελίδα 95 και συμπλήρωσε τη σελίδα 96.

Αν θέλεις να ακούσεις το απολυτικό των Τριών Ιεραρχών πάτα στον πιο κάτω σύνδεσμο

<https://www.youtube.com/watch?v=ofnfzt2Kb3I>

Μάθηση για τη ζωή

Συμμαθητές και φίλοι Άγιος Βασίλειος και Άγιος Γρηγόριος



Στο μοναστήρι του Αγίου Νεκφύτου θα συναντήσει κανείς, εκτός από την εγκλείστρα του Αγίου, και πολύ όμορφες τοιχογραφίες. Τοιχογραφίες υπάρχουν τόσο στην εγκλείστρα του Αγίου, όσο και στον ναό της Μονής. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν οι μορφές δύο αγίων ιεραρχών της Εκκλησίας, οι οποίοι στη ζωή τους υπήρξαν συμμαθητές και αχώριστοι φίλοι. Πρόκειται για τον Άγιο Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο. Οι δύο αυτοί Άγιοι αγάπησαν από πολύ μικροί τα γράμματα και μορφώθηκαν πολύ. Είναι οι δύο από τους τρεις Ιεράρχες, που θεωρούνται προστάτες άγιοι των γραμμάτων.

Μέγας Βασίλειος
Ο Βασίλειος γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου. Οι γονείς του, Βασίλειος και Εμμέλεια, τον μεγάλωσαν με χριστιανικές αρχές και αξίες. Αγάπησε πολύ τα γράμματα, μα πάνω απ' όλα τον Χριστό και τους ανθρώπους. Όταν μεγάλωσε, υπηρέτησε τους ανθρώπους ως ιερέας και αρχιερέας. Ίδρυσε τη Βασιλειάδα, μια πόλη με νοσοκομείο, πτωχοκομείο, γηροκομείο και ξενώνες. Έγραψε σπουδαία κείμενα, όπως αυτό της Θείας Λειτουργίας.

Άγιος Γρηγόριος
Ο Γρηγόριος γεννήθηκε γύρω στο 328-330 μ.Χ. στην Αριανζό της Καππαδοκίας. Οι γονείς του, Γρηγόριος και Μόνη, του πρόσφεραν τεράστια αγάπη και φροντίδα. Από μικρός έδειξε μεγάλη αγάπη προς τα γράμματα και τη γνώση. Χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα επίσκοπος. Υπερασπίστηκε τη χριστιανική πίστη και στάθηκε εμπόδιο σε αυτούς που πρόσβαλλαν τον Θεό. Έγραψε πολλά βιβλία και τα λόγια του είναι μέχρι και σήμερα επάκαιρα.

1. Παρατηρούμε την πιο κάτω εικόνα και βρίσκουμε σε ποια πόλη βρίσκονται οι δύο Άγιοι και τι ακριβώς σπούδασαν εκεί.

Πόλη:.....

Μ... μ... ..

Γ... μ... ..

Φ... φ... ..

Ι... ..

Π... ..

Ν... ..

Α... ..

Α... ..

2. Τι θα θέλατε εσύ κι ο φίλος σου ή η φίλη σου να σπουδάσετε, όταν θα μεγαλώσετε; Γράφουμε μια μικρή παράγραφο, αναφέροντας αυτό που ονειρεύεστε να ακολουθήσετε στο μέλλον εσύ και ο φίλος ή η φίλη σου.

.....

.....

.....

.....

.....

.....



3. Ο Μέγας Βασίλειος έκτισε τη Βασιλειάδα, μια πόλη με νοσοκομείο, κτηνοκομείο, ναιούς, σχολείο, γηροκομείο και άλλα κτίρια, ώστε να φροντίζει τους πονεμένους του συνενθρύπου. Σχεδιάζουμε την πόλη αυτή, όπως εμείς τη φανταζόμαστε.

4. Ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος είναι οι δύο από τους Τρεις Ιεράρχες, που είναι προστάτες των Γραμμάτων. Βρίσκουμε το όνομα του τρίτου Ιεράρχη, γράφουμε τα τρία ονόματα και ακολουθώντας τα αντιστοιχίζουμε με μια γραμμή τα ονόματα με τα πρόσωπα.

.....

.....

.....



Λόγια αγίων που μιλούν σήμερα στις καρδιές μας

Μάθαμε ότι ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος αγαπούσαν πολύ τα γράμματα, γι' αυτό και μορφώθηκαν πολύ. Μάθαμε, επίσης, πως αγαπούσαν πολύ τον Θεό και τους ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό έγραψαν πολλά βιβλία, τα οποία βοηθούσαν τον ανθρώπινο να γνωρίσουν καλύτερα τον Θεό. Τα λόγια που έγραψαν τότε, τον 4^ο αιώνα μ.Χ., βοήθησαν πολύ τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, αλλά ωφελούν και σήμερα πολλούς ανθρώπους. Είναι λόγια που πέταξαν σαν πουλιά και έφτασαν να φωλιάσουν σήμερα στις καρδιές όλων μας.



Εικ. 133

Η παιδεία είναι η μόνη από τα αποκτήματα, που δεν αφαιρείται και όσο ζει ο άνθρωπος και όταν πεθάνει παραμένει.

Οι μελισσες ούτε σε όλα τα άνθη πλησιάζουν ούτε προσπαθούν να τα σηκώσουν ολόκληρα, αλλά παίρνουν ό,τι τους είναι χρήσιμο και φεύγουν.

Ο Θεός μάς σώζει από τους κινδύνους και όταν ακόμη χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας.

Όπως η φύση παίρνει λαμπρό χρώμα από τον ακτινοβολό ήλιο, έτσι και η ψυχή μας από τα διδάγματα των πατέρων.

Η παιδεία είναι το πρώτο από τα αγαθά, τα οποία έχουμε. Από αυτήν έχουμε ωφελήσει στην ευσεβεία και λατρεία του Θεού. Δεν πρέπει να περιφρονούμε την παιδεία.

Μη θέλεις να πείσεις με τα λόγια, αλλά με τα έργα.

Εφόσον είναι ακόμα καιρός, ας επισκευθούμε τον Χριστό, ας τον υπηρετήσουμε, ας του δώσουμε τροφή, ας τον δεχθούμε στο σπίτι μας, ας τον τιμήσουμε. Κι όλα αυτά θα γίνουν στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας που έχει ανάγκη.



Εικ. 134

1. Συζητούμε στην τάξη
 - Ποια έπιση είχαν οι δύο Άγιοι για την παιδεία;
 - Είναι σημαντικό πιστεύετε να μελετούμε σήμερα τα λόγια των αγίων πατέρων της Εκκλησίας Ποιος από τους δύο Αγίους μάς το υπενθυμίζει αυτά;

2. Ο Μέγας Βασίλειος μάς συμβουλεύει να συμπεριφερόμαστε όπως τις μελισσες, που παίρνουν από τα άνθη μόνο εκείνα που τους είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Αν ήμασταν η μέλισσα, ποια άνθη θα χρωματίζαμε, για να ρουφήσουμε αυτό που γράφουν.



3. Ο Άγιος Γρηγόριος μάς αναφέρει πως στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας πρέπει να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε, λοιπόν, εμείς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.



Εικ. 135

