

Αγαπητά μας παιδιά,

διαβάστε από το βιβλίο *Θρησκευτικών (μέρος Β')* τις σελ. 28-29. Μπορείτε να ρωτήσετε και τους γονείς ή τους παππούδες σας να σας πουν πώς ζούσαν οι Ελληνοκύπριοι με τους Τουρκοκύπριους πριν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Τουρκοκύπριοι και Τουρκοκύπριες

Ανάμεσα στις ομάδες που γνωρίσαμε, οι οποίες ζουν στην Κύπρο, είναι και η τουρκοκυπριακή κοινότητα.



Γιάννης

Κοίταξε αυτό τον πίνακα και διάβασε τη λεζάντα του. Μπορείς να δεις τέτοιες σκηνές κοινής δουλειάς και σήμερα;



Αρης

Αν δεις ακόμα πιο προσεκτικά, θα παρατηρήσεις ότι στο χωριό, στο βάθος, υπάρχει εκκλησία και τζαμί.



Χαρά



Εικ. 30

Λαζαρής Αργυρού, *Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι στο θέρος* (1987)



1. Συζητούμε στην τάξη για το περιεχόμενο του πιο πάνω έργου τέχνης. Ποιοι είναι, τι κάνουν, τι άραγε να συζητούν μεταξύ τους;



2. Διαβάζουμε το κείμενο και το συγκρίνουμε με το θέμα του πιο πάνω πίνακα.

Στη γειτονιά μου την παλιά

Γεννήθηκα σε μια όμορφη παραλιακή πόλη, που απλώνεται νωχελικά στις νότιες ακτές του νησιού μας. Η Μεσόγειος τής γλείφει τα πόδια και ο Όλυμπος τής στέλνει με τον άνεμο τα χαίρετίσματά του.

Στην πόλη μου τα καμπαναριά κι οι μιναρέδες στέκονταν αδελφωμένα, κοιτούσαν την πόλη «αφ' υψηλού» και την είχαν υπό τη σκέπη τους. Κι ο παπάς κι ο χότζας καλημερίζονταν στην αγορά.

Μεγάλωσα σε μια μικρή γειτονιά, που τη μοιραζόμαστε με τους Τούρκους. Το στενό δρομάκι μας, με τα κολλητά σπιτάκια, ήταν ευτυχισμένο. Γιατί η χαρά του ενός, μα και η λύπη του, δρασκέλαε το τοιχάκι που χώριζε τα σπίτια μας κι έμπαινε στην αυλή του άλλου. Ζούσαμε αγαπημένοι και μονοιασμένοι.

Οι άντρες, Έλληνες και Τούρκοι, κάθονταν στον καφενέ, όπου ρουφούσαν ο ένας τον καφέ κι ο άλλος τον ναργιλέ του. Μιλούσαν για τα βάσανα της ζωής, τις αναδουλειές, το φτωχό μεροκάματο, το λιγοστό φαϊ. Κι ο ένας έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός» κι ο άλλος «Δόξα να 'χει ο Αλλάχ»... Κι οι καρδιές ζεσταίνονταν κι η ζωή κυλούσε αμέριμνα και ευτυχισμένα.

Έλλη Βενιζέλου, *Στη μυρωδιά του γιασεμιού* (απόσπασμα)



Η κοινότητα των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο

Η κοινότητα των Τουρκοκυπρίων συνυπάρχει με τους Ελληνοκύπριους στην Κύπρο τους τελευταίους πέντε αιώνες. Οι Τουρκοκύπριοι μιλούν την τουρκική γλώσσα και είναι στο θρήσκευμα μουσουλμάνοι. Οι Τουρκοκύπριοι ζούσαν μαζί με τους Ελληνοκύπριους μέχρι το 1974. Μετά την εισβολή των Τούρκων, το 1974, σχεδόν όλοι μετακινήθηκαν προς τις κατεχόμενες περιοχές. Σήμερα επισκέπτονται τις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιαίτερα τα θρησκευτικά τους τεμένη, όπως τον Τεκκέ της Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα.



Εικ. 31

Ο Τεκκέ της Χαλά Σουλτάν ή Τεκκέ της Ουμ Χαράμ. (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών)

Προσκύνημα Τουρκοκυπρίων στο τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ

Πέραν των χιλίων προσκυνητών δέχτηκε σήμερα, πρώτη μέρα του νέου έτους σύμφωνα με το ισλαμικό ημερολόγιο, το τέμενος Ουμ Χαράμ Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα.

Οι προσκυνητές έφτασαν στη Λάρνακα λίγο πριν το μεσημέρι για να παρακολουθήσουν τελετή, προϊσταμένου του Μουφτή της Κύπρου Ταλίπ Αταλάι, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά το πέρας της τελετής εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, τη σουηδική πρεσβεία και όλους όσους συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο στην πραγματοποίηση του σημερινού προσκυνήματος. «Το σημερινό γεγονός αποδεικνύει πως άνθρωποι διαφορετικής πίστης μπορούν να συνυπάρξουν και να ζήσουν ειρηνικά στον ίδιο χώρο με ανεκτικότητα», σημείωσε. (...)

Γύρω στις 15.30 οι προσκυνητές, μέσα σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, αναχώρησαν με 25 λεωφορεία, επιστρέφοντας στα κατεχόμενα.

(Νοέμβριος 2014, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων)



1. Συζητούμε στην τάξη για:

- Τη γλώσσα, τη θρησκεία και τις περιοχές που ζουν σήμερα οι Τουρκοκύπριοι.
- Τη δήλωση του Μουφτή της Κύπρου Ταλίπ Αταλάι.



Εικ. 32

Μπουγιούκ Χάνι. Ο Μουζαφέρ Πασάς έκτισε αυτό το χάνι το 1571-1572 για τους ξένους. Το κτήριο αποτελείται από 67 δωμάτια και μία εσωτερική αυλή στην οποία βρίσκεται ένα οκτάγωνο τζαμί κτισμένο πάνω σε ένα ντεπόζιτο νερού. (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών)

