

# Τα Θεοφάνεια

## Η Βάπτιση του Χριστού



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από μικρός ζούσε μόνος στην έρημο της Παλαιστίνης. Ερχόταν συχνά στον Ιορδάνη ποταμό, βάπτιζε τους ανθρώπους και τους ζητούσε να αλλάξουν τρόπο ζωής και να γίνουν καλύτεροι. Έλεγε σε όλους ότι προετοιμάζει τον δρόμο, για να έρθει ο Χριστός στη γη.

Μια μέρα, ο Χριστός πήγε στον Ιορδάνη ποταμό και ζήτησε από τον Ιωάννη να τον βαφτίσει. Ο Ιωάννης κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και δέχτηκε να το κάνει. Μόλις ο Χριστός βυθίστηκε στο νερό, σηκώθηκε αμέσως πάνω. Τότε, άνοιξαν οι ουρανοί. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με μορφή περιστεριού και στάθηκε από πάνω του ενώ ακουγόταν η φωνή του Θεού Πατέρα να λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός».

Τη μέρα εκείνη, ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους: ο Πατέρας, με τη φωνή από τους ουρανοί, ο Υιός, που βαφτιζόταν στον Ιορδάνη ποταμό και το Άγιο Πνεύμα, που στάθηκε πάνω από τον Χριστό σαν περιστέρι. Γι' αυτό από τότε ονομάζουμε τη μεγάλη αυτή γιορτή Θεοφάνεια, δηλαδή φανέρωση του Θεού. (Ματθαίος, 3)



**1. Γράφουμε V στις σωστές και X στις λανθασμένες προτάσεις.**

- Α)** Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ζούσε στην έρημο της Κύπρου.
- Β)** Ο Ιωάννης προετοίμαζε τον δρόμο για τον ερχομό του Χριστού.
- Γ)** Στη Βάφτιση φανερώθηκαν τα τρία πρόσωπα της Αγία Τριάδας: ο Πατέρας, ο Υιός και ο Ιωάννης.
- Δ)** Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα άσπρο περιστέρι.
- Ε)** Τη γιορτή της βάπτισης του Χριστού την ονομάζουμε Θεοφάνεια, γιατί ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους.



## Η γιορτή των Θεοφανείων

Η Εκκλησία γιορτάζει κάθε χρόνο τη βάπτιση του Χριστού λίγες μέρες μετά τα Χριστούγεννα, στις 6 Ιανουαρίου. Αυτή τη μέρα γίνεται Αγιασμός μαζί με τη Θεία Λειτουργία. Όλοι οι χριστιανοί πίνουν αγιασμένο νερό και γεμίζουν μπουκάλες για το σπίτι τους.

Όπου υπάρχει θάλασσα, οι πιστοί πηγαίνουν να ρίξουν τον σταυρό. Έτσι, αγιάζονται τα νερά κι όλη η φύση. Πολλοί νέοι περιμένουν τη στιγμή που ο ιερέας θα ρίξει τον σταυρό στη θάλασσα, για να βουτήξουν να τον πιάσουν. Το θεωρούν μεγάλη τιμή να τον βγάλουν πρώτοι από τον βυθό. Ο ιερέας ψάλλει τον γνωστό ύμνο «Έν Ίορδάνη βαπτίζομένου σου Κύριε...» και όλος ο κόσμος χαίρεται την όμορφη γιορτή. Αυτή γίνεται σε πολλές πόλεις και χωριά της Κύπρου, που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Τα Θεοφάνεια τα λέμε και Φώτα, γιατί στα παλιά χρόνια αυτή τη μέρα βαφτίζονταν πολλοί χριστιανοί μαζί κι ο ναός γέμιζε με φως από τις αναμμένες λαμπάδες που κρατούσαν.



-  1. Τα Θεοφάνεια ή τα Φώτα, όπως αλλιώς τα λέμε, τα γιορτάζουμε στις 6 Ιανουαρίου. Υπογραμμίζουμε τα ονόματα αυτών που γιορτάζουν αυτή τη μέρα.

Θεοφάνης, Αντρέας, Φάνης, Ελένη, Θεοφανία, Ιορδάνης, Χρίστος, Μαρία, Φωτεινή, Φαίδρα, Φανούριος, Φωτούλα, Φώτος, Αδάμος, Δέσποινα, Φώτης, Φάνη.

