

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Β' ΤΑΞΗ



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Οι τρεις Ιεράρχες είναι ο Μέγα Βασίλειος,
ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο
Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Η εκκλησία μας τους γιορτάζει
ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί στις 30
Ιανουαρίου.

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε σπουδαίος θεολόγος και αγαπούσε τη μάθηση. Ίδρυσε ορφανοτροφεία, νοσοκομεία και πολλά σχολεία.

**Γιορτάζει ξεχωριστά
στις 1 Ιανουαρίου.**



ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή Ιωάννης της Αντιόχειας. Ήταν από τους σημαντικότερους εκκλησιαστικούς ρήτορες όλων των εποχών. Επειδή είχε αυτό το χάρισμα να μιλάει πολύ όμορφα, ονομάστηκε Χρυσόστομος.

Γιορτάζει ξεχωριστά στις 13 Νοεμβρίου.



Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία. Μοίρασε την περιουσία τους στους φτωχούς. Ίδρυσε την «Βασιλειάδα» σχεδόν μια ολόκληρη πόλη με νοσοκομείο, φτωχοκομείο, σχολεία και λεπροκομείο. **Γιορτάζει ξεχωριστά στις 25 Ιανουαρίου.**



Ήταν μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες της εκκλησίας μας. Έγραψαν πολλά βιβλία, αγάπησαν τα ελληνικά γράμματα και ήταν προστάτες των γραμμάτων, των μαθητών και των δασκάλων.

Για αυτό το λόγο στις 30 Ιανουαρίου λέμε πως είναι και η **γιορτή των Γραμμάτων.**

Διάβασε στο βιβλίο των Θρησκευτικών σου (Μέρος Α), τη σελίδα 87. Έπειτα, συμπλήρωσε τις ασκήσεις στις σελίδες 88-89. Μπορείς να στείλεις τις ασκήσεις σου με φωτογραφία στη δασκάλα σου.

Οι Τρεις Ιεράρχες

Οι Άγιοι των Γραμμάτων

Στις 30 του Γενάρη είναι μια ξεχωριστή γιορτή για τα σχολεία. Είναι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Τη λέμε και γιορτή των Γραμμάτων, επειδή οι Τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγάπησαν πολύ τα γράμματα.




Πολύ μορφωμένοι και οι τρεις, αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Χριστό και τα ελληνικά γράμματα. Έγραψαν πολλά βιβλία και υπερασπίστηκαν τη χριστιανική πίστη σε δύσκολους καιρούς.

Οι τρεις Άγιοι έζησαν σχεδόν την ίδια εποχή. Ήταν άνθρωποι ταπεινοί, που αγαπούσαν πολύ τους συνανθρώπους τους. Ότι είχαν το πρόσφεραν στους φτωχούς και σε όσους είχαν ανάγκη.

Ο Βασίλειος ίδρυσε νοσοκομεία, ορφανοτροφεία και σχολεία. Για το σπουδαίο του έργο η Εκκλησία τον ονόμασε Μέγας.

Ο Ιωάννης είχε το χάρισμα να μιλά πολύ όμορφα και γι' αυτό ονομάστηκε Χρυσόστομος.

Ο Γρηγόριος διδάξε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι Θεός, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεολόγος.



ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

Πάτησε πάνω στο σύνδεσμο που ακολουθεί και άκουσε το απολυτίκιο των τριών Ιεραρχών.

https://www.youtube.com/watch?v=o_fnfzt2Kb3I

