

## Η παρέλαση των φρούτων

Έγινε μια μέρα των φρούτων η συγκέντρωση  
κι εκεί αποφασίσανε να κάνουνε παρέλαση.  
Να κρατάει τη σημαία η μπανάνα η ωραία  
και το κόκκινο το μήλο που 'χει το νεράντζι φίλο.

Το αγγάδι το πεπόνι το καρπούζι το γεμόνι  
κάθισαν και τη ντομάτα και την στρογγυλή πατάτα.  
Όλοι ξεκινάνε έξω από τη γαϊκή  
ήταν ο μπακάλης κι ο φούρναρης εκεί.

Ήταν ο χασάπης και δέκα μουσικοί  
κι έπαιζε η μπάντα έξω απ' τη γαϊκή.  
Να το πορτοκάλι που 'χει όλο κάλλι  
και το ροδακινάκι σαν το μικρό μπαγάκι.

Πιο πίσω το σταφύλι να και πέντε έξι φίλοι  
μα που 'ναι το κεράσι αυτό δε θα περάσει!  
Η φράουλα περνά δίπλα στον ανανά να  
κι ένα καρότο θέλει να πάει πρώτο.

Όλοι ξεκινάνε έξω από τη γαϊκή  
ήταν ο μπακάλης κι ο φούρναρης εκεί.  
Ήταν ο χασάπης και δέκα μουσικοί  
κι έπαιζε η μπάντα έξω απ' τη γαϊκή.

Τα φρούτα στη σειρά εν δυο εν δυο μαζί  
περνάνε με καμάρι έξω απ' τη γαϊκή .  
Αχνάτος κι ο γιαρμάς χοντρός σαν μπουνταγάς  
να και το νεκταρίνι σύκο και μανταρίνι.  
Μαζί και το αγγούρι που το 'χουνε για γούρι  
περνά και τ'αβοκάντο και γίνονται άνω κάτω .

Όλοι ξεκινάνε έξω από τη γαϊκή  
ήταν ο μπακάλης κι ο φούρναρης εκεί.  
Ήταν ο χασάπης και δέκα μουσικοί  
κι έπαιζε η μπάντα έξω απ' τη γαϊκή.

Ερμηνεία: Σπύρος Πετρουλάκης  
και η παρέα του

Επεξεργασία βίντεο: Κατερίνη  
Τζιγκουνάκη

Μουσική – Στίχοι: Του συγγραφέα ,  
μουσικού και στιχουργού Σπύρου  
Πετρουλάκη

[https://www.youtube.com/watch?  
v=BvGABL-gUMc](https://www.youtube.com/watch?v=BvGABL-gUMc)