

1^η Απριλίου 1955



Η



είναι μια μεγάλη γιορτή για την Κύπρο μας. Την



1955 οι Κύπριοι ξεκίνησαν τον αγώνα για να ελευθερωθούν από τους

Άγγλους. Πολλές φορές οι



ζήτησαν από τους Άγγλους την

ελευθερία τους. Όμως οι Άγγλοι έλεγαν πάντα όχι. Έτσι κράτησαν την

Κύπρο για 80 περίπου χρόνια. Απαγόρευαν στους Κύπριους να λένε τον

Εθνικό Ύμνο, να μαθαίνουν



και να υψώνουν την



Στα



μας υψωνόταν η



.

Τότε οι Κύπριοι αποφάσισαν να αγωνιστούν. Έγινε μια μυστική οργάνωση με το όνομα Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών). Αρχηγοί του αγώνα ήταν ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄.

Ξημερώματα της



1955 ο κόσμος ξύπνησε από τις εκρήξεις και

τους πυροβολισμούς. Ένας μεγάλος αγώνας ξεκίνησε. Οι Άγγλοι έφεραν

πολύ στρατό από την Αγγλία, είχαν



και



αλλά

και περισσότερα όπλα. Οι Κύπριοι ήταν λίγοι χωρίς πολλά



Είχαν όμως πίστη ότι θα τους βοηθήσει ο



να ελευθερωθούν. Οι έ



πολέμησαν για την ελευθερία τους. Οι Άγγλοι πολεμούσαν να κρατήσουν

σκλαβωμένο ένα λαό.

Όσο περνούσε ο καιρός ο πόλεμος φούντωνε παντού. Τα παλικάρια

έστηναν ενέδρες στους Άγγλους



. Ανατίνασσαν με



τα



τους. Στα βουνά γίνονταν σκληρές μάχες. Στις πόλεις γίνονταν

διαδηλώσεις από τους μαθητές. Οι Άγγλοι προσπάθησαν να σταματήσουν

τον αγώνα των Κυπρίων. Έκαναν μεγάλα κρατητήρια και




εκεί

πολλούς αγωνιστές. Τους έκαναν εκεί πολλά βασανιστήρια. Κάποιους


αγωνιστές μάλιστα τους απαγχόνισαν. Οι αγωνιστές που απαγχονίστηκαν

θάφτηκαν στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Στα χωριά για μέρες ολόκληρες δεν επέτρεπαν στους κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους. Με όλα αυτά όμως δεν κατάφεραν τίποτα οι Άγγλοι.

Οι  πολεμούσαν με μεγαλύτερο πείσμα. Δεν παραδίδονταν.

4 χρόνια κράτησε ο αγώνας (1955-1959) της Ε.Ο.Κ.Α. Οι Κύπριοι στο τέλος νίκησαν τους Άγγλους. Έτσι το **1960** η  απέκτησε την ανεξαρτησία της.

Πολλοί είναι οι ήρωες που θυσιάστηκαν για την  μας. Ο

Γρηγόρης Αυξεντίου, οι τέσσερις του Αχυρώνα του Λιοπετρίου (Φώτης

Πίττας, Αντρέας Κάρυος, Ηλίας Παπακυριακού, Χρίστος Σαμάρας), ο

Μόδεστος Παντελή, ο Κυριάκος Μάτσης, ο Ευαγόρας Παλλικαρίδης, ο

Μιχαλάκης Καραολής, ο Αντρέας Ζάκος και πολλοί άλλοι.

Στους ήρωές μας που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της

Κύπρου μας χρωστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί χωρίς τη θυσία τους

οι Άγγλοι δεν θα έφευγαν από τον τόπο μας. Αυτούς τιμούμε κάθε χρόνο

την



και υποσχόμαστε πως το παράδειγμά τους θα είναι

οδηγός για εμάς τους νεότερους.

Πηγή: <https://prwtokoudouni.weebly.com/1eta-alpha-rho-iota-lambda-iota-omicron-epsilon.html>

Η ίδρυση της Ε.Ο.Κ.Α.

Το 1955, οι Ελληνοκύπριοι, επειδή έβλεπαν ότι οι Άγγλοι δεν είχαν σκοπό να δώσουν πίσω την ανεξαρτησία στην Κύπρο, αποφάσισαν να τους διώξουν, με ένοπλο αγώνα και για αυτόν τον λόγο ίδρυσαν την Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγανιστών).

Πολεμικός ηγέτης της οργάνωσης ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και στρατιωτικός ηγέτης ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής.



Αρχιεπίσκοπος Μακάριος



Γεώργιος Γρίβας Διγενής

Τιμή και δόξα στους ήρωες του Αγώνα



Γρηγόρης
Αυξεντίου



Ευαγόρας
Παλληκαρίδης



Ανδρέας Ζάκος



Ανδρέας
Δημητρίου



Στυλιανός Λένιας



Χαρίλαος Μιχαήλ



Ιάκωβος Παπάτος



Κυριάκος Μάτσης



Μιχαήλ Καραούλης



Μιχαήλ Κουτσούφτας

Ο πόλεμος διήρκησε για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 1959. Μακρύς ο κατάλογος των ηρώων που ποζέμισαν και θυσιάστηκαν στον βωμό της γευτεριάς. Ανάμεσα τους: ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης κ.α.

Φυλακισμένα Μνήματα

Το ίδιο πνεύμα της θυσίας το βλέπουμε και στους εννιά απαγχονισθέντες.

Οδηγήθηκαν στην αγχόνη, με το όραμα της Εγγάδας και της Ένωσης, τραγουδώντας τον Εθνικό μας Ύμνο. Συνοδικά, απαγχονίστηκαν 9 αγωνιστές και θάφτηκαν στην αυλή των Κεντρικών Φυλακών, που πρόχειρα οι Άγγλοι έκαναν νεκροταφείο.

Στον ίδιο χώρο θάφτηκαν από τους Άγγλους ακόμα τέσσερα παλικάρια: Ο Μάρκος Δράκος, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Στυλιανός Λένας και ο Κυριάκος Μάτσης.

Το σεμνό αυτό νεκροταφείο αποτελεί το ιερότερο προσκύνημα του κυπριακού λαού και ονομάστηκε «Φυλακισμένα Μνήματα».



Το τέλος του Αγώνα

Αποτέλεσμα του επικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν να ελευθερωθεί η Κύπρος. Οι Άγγλοι έφυγαν και δόθηκε στην Κύπρο η ανεξαρτησία. Το νέο κράτος που δημιουργήθηκε ονομάστηκε «Κυπριακή Δημοκρατία» και απέκτησε το δικό του Σύνταγμα.



Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης
είχε μεγάλο ποιητικό ταλέντο.
Το πιο ξακουστό ποίημά, που
γνωρίζουν και τραγουδάνε
όλοι στην Κύπρο είναι το
«Θα πάρω μια ανηφοριά».

Θα πάρω μια ανηφοριά

Θα πάρω μια ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στη Λευτεριά.

Θ' αφήσω αδέρφια, συγγενείς
τη μάνα τον πατέρα
μες στα λαγκάδια πέρα
και τις βουνοπλαγιές.

Ψάχνοντας για τη Λευτεριά
θάχω παρέα μόνη
κατάλευκο το χιόνι
βουνά και ρεματιές.

Τώρα κι αν είναι χειμωνιά,
θαρθεί το καλοκαίρι
τη Λευτεριά να φέρει
σε πόλεις και χωριά.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης



Πατήστε στον πιο κάτω
σύνδεσμο για να ακούσετε το
τραγούδι.



Τραγούδι

Ώρα για παιχνίδια ερωτήσεων

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων.



Πότε ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ;

A 1956

B 1959

C 1953

D 1955

Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας θα βρείτε ένα αρχείο με την σημαία της Κύπρου, για να τη χρωματίσετε. Πιο συγκεκριμένα, θα πατήσετε στο Εκπαιδευτικό Υλικό - Β' τάξη - Ελληνικά.

