

ΟΝΟΜΑ: \_\_\_\_\_

# Αόριστο άρθρο

Όταν μιλάμε για συγκεκριμένο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα, τότε χρησιμοποιούμε το **οριστικό άρθρο** (ο, η, το).

**Η** γιαγιά ανέβηκε στο λεωφορείο.  
(η συγκεκριμένη, η δική μου γιαγιά)



Όταν όμως αυτό για το οποίο μιλάμε **δε δηλώνει συγκεκριμένο** ζώο, πρόσωπο ή πράγμα, χρησιμοποιούμε το **αόριστο άρθρο** (ένας, μία, ένα).

**Μια** γιαγιά ανέβηκε στο λεωφορείο.  
(μια οποιαδήποτε γιαγιά)

**Ας δούμε πώς κίνεταί το αόριστο άρθρο:**

Ενικός αριθμός			
	Αρσενικό	Θηλυκό	Ουδέτερο
Ονομ.	ένας	μία	ένα
Γεν.	ενός	μίας	ενός
Αιτ.	ένα(ν)	μία	ένα
Κλητ.	----	----	----



Το αόριστο άρθρο **δεν** έχει **πληθυντικό αριθμό**. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για πολλά πρόσωπα, ζώα και πράγματα **δε** βάζουμε άρθρο.

Το αόριστο άρθρο έχει τρία γένη:  
**αρσενικό**, **θηλυκό**, **ουδέτερο**

### Ας κάνω τώρα εξάσκηση...

1. Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά, βάζοντας το αόριστο άρθρο στον κατάλληλο τύπο, για να διαβάσω ένα μύθο του Αισώπου.

\_\_\_\_\_ φορά \_\_\_\_\_ χωρικός είχε σφάξει \_\_\_\_\_ αρνί.

Το είχε κρεμάσει σε \_\_\_\_\_ δέντρο και τ' κοβε κομμάτια για να το πουλήσει. \_\_\_\_\_ κόρακας, που πετούσε εκείνη την ώρα, άρπαξε με το ράμφος του \_\_\_\_\_ κομμάτι. Όταν το κατάλαβε ο χωρικός, ήταν αργά, ο κόρακας είχε φύγει.



\_\_\_\_\_ πεινασμένη αλεπού, καθώς περνούσε κάτω από \_\_\_\_\_ δέντρο, μυρίστηκε φρέσκο κρέας, σήκωσε το κεφάλι της και είδε \_\_\_\_\_ κόρακα με \_\_\_\_\_ κομμάτι κρέας στο ράμφος. Πονηρή όπως ήταν, σκέφτηκε ότι δε θα μπορούσε να του πάρει το κρέας ανεβαίνοντας στο δέντρο, γιατί ο κόρακας θα πετούσε. Άρχισε τότε να τον παινεύει.

— Εσύ, καλέ μου κυρ-Κόρακα, μεγάλωσε και ομόρφυνες. Τι ωραία μαύρα φτερά που έχεις! Αν και τα πουλιά λένε ότι δεν έχεις ωραία φωνή, κατά τη γνώμη \_\_\_\_\_ ταπεινής αλεπούς, εσύ έπρεπε να είσαι ο βασιλιάς των πουλιών. Ο κόρακας ζαλίστηκε μ' αυτό που άκουσε. Τώρα θ' άκουγαν...Και ανοίγοντας το στόμα του, έβγαλε \_\_\_\_\_ δυνατή φωνή:

— Κρα! Κρα! Και όπως φώναξε, το κομμάτι το κρέας που κρατούσε στο ράμφος, έπεσε καταγής. Αμέσως το άρπαξε η αλεπού και τ' φάγε.

— Αν είχες μυαλό, κυρ-Κόρακα, θα σου άξιζε να γινόσουν βασιλιάς, είπε η αλεπού, καθώς έφευγε χορτάτη.