

# Χαρακτήρες του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Ο Καραγκιόζης είναι γνωστός και αγαπητός σε όλους, ας γνωρίσουμε και άλλους χαρακτήρες του Θεάτρου Σκιών. Κάτω από κάθε χαρακτήρα υπάρχει η ιστοσελίδα που θα σας οδηγήσει να εκτυπώσετε και να δημιουργήσετε τον κάθε χαρακτήρα. Καλή επιτυχία!

## Ο Χατζηαβάτης



«Ακούσατε, ακούσατε, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Έλληνες και Οθωμανοί...». Έτσι χώνεται στη σκηνή, καλώντας τους απανταχού υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ουχί μόνον, ο Χατζηαβάτης, ο τελάλης του Πασά, Ο «άσπονδος» φίλος του Καραγκιόζη έχει τον ακριβώς αντίθετο από αυτόν χαρακτήρα.

Κόλακας και συμβιβασμένος, οσφυοκάμπης και δειλός. Είναι αυτός που φέρνει τα νέα στον Καραγκιόζη, ο οποίος στο τέλος καταλήγει να ρίχνει ένα καλό χέρι ξύλο στον «Χατζατζάρη», όπως συνηθίζει να τον αποκαλεί, ή να χορεύει μαζί του το «εξόδιο» άσμα.

Ο Χατζηαβάτης μοιάζει να υπάρχει ως το αρνητικό του Καραγκιόζη. Για να υπερτονίσει τα χαρακτηριστικά του, προβάλλει τα ακριβώς αντίθετα.

Είναι επίσης και εύπιστος, όπως κάθε μέσος νους, γι' αυτό και τελικά ανόητος. «Μα στ' αλήθεια είσαι γιατρός, Καραγκιόζη μου;»

[https://febff0d5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cheirotechnieskataskeues/home/kataskeues/phigoures-theatrou-skion/%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82.jpg?attachauth=ANoY7cpma-F93tA80meFGPVE\\_CVy41D3\\_GjN0720rDYooPBEP4LxA YTHai4OOu\\_KdqLjZr9q6UMLHLK1sfjMY-NcIDXXTu6CTlni5zznAo1mLt6ZezabLymq7BEIXL3DSj4liOzWObkYt5HqEGI5RhuS3\\_McYr\\_iO\\_8ZleupWqnf\\_RHQ8sL8\\_dIqINFOOSL9xjGv9DIFaYqSljqM3ibTxFZwQ6V5jTerTUSOggeXIW8guv\\_ZxVRrOil5OEgqbWmuihD1W3Kudi0c2VvemWaftVeYp\\_GBvVzu0L\\_re17hczxA-e80xYSnVJz12pj3HWGpXTJB0dQVgNgbeUYyhrUSphD1XvypK8xemV3ONMe0XFQVKg3Jf8-QKg%3D&attredirects=0](https://febff0d5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cheirotechnieskataskeues/home/kataskeues/phigoures-theatrou-skion/%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82.jpg?attachauth=ANoY7cpma-F93tA80meFGPVE_CVy41D3_GjN0720rDYooPBEP4LxA YTHai4OOu_KdqLjZr9q6UMLHLK1sfjMY-NcIDXXTu6CTlni5zznAo1mLt6ZezabLymq7BEIXL3DSj4liOzWObkYt5HqEGI5RhuS3_McYr_iO_8ZleupWqnf_RHQ8sL8_dIqINFOOSL9xjGv9DIFaYqSljqM3ibTxFZwQ6V5jTerTUSOggeXIW8guv_ZxVRrOil5OEgqbWmuihD1W3Kudi0c2VvemWaftVeYp_GBvVzu0L_re17hczxA-e80xYSnVJz12pj3HWGpXTJB0dQVgNgbeUYyhrUSphD1XvypK8xemV3ONMe0XFQVKg3Jf8-QKg%3D&attredirects=0)

[http://www.karagkiozis.com/char\\_xatziav.htm](http://www.karagkiozis.com/char_xatziav.htm)

# Χατζηαβάτης





## ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΑ

Σύμβολο ομορφιάς και γυναικείας καπατσοσύνης.

### Οι γυναίκες

Οι περισσότεροι ήρωες του Καραγκιόζη είναι άνδρες.

Αυτό είναι λογικό, μια και η τέχνη αυτή ξεκίνησε σε μια εποχή κατά την οποία οι γυναίκες ήταν κλεισμένες στα σπίτια, ενώ το θέατρο σκιών δεν τις αφορούσε, αφού δεν μπορούσαν να το παρακολουθήσουν. Ακόμη και σήμερα οι Καραγκιοζοπαίχτες είναι άντρες και, όπως είναι φυσικό, τους είναι πιο δύσκολο να υποδύονται γυναικείους ρόλους.

Η γυναίκα αυτή συνήθως δεν μπορεί να ορίσει τη μοίρα της. Πρέπει να υπακούει στις εντολές του πατέρα της - ακόμη κι αν πρόκειται για την ίδια τη Βεζυροπούλα, δεν μπορεί να παντρευτεί τον αγαπημένα της, υποφέρει και μάχεται με άνισα μέσα.

Στον Καραγκιόζη σπάνια συναντάς μια κακιά γυναίκα.

Κυριότερα γυναικεία πρόσωπα, η Αγλαΐα, σύζυγος του Καραγκιόζη, και η Βεζυροπούλα, στης οποίας την ποδιά μάχονται παλικάρια, αλλά εκείνη φυλάει την καρδιά της για τον πιο γενναίο και καλοσυνάτο άντρα .

Η Αγλαΐα δεν είναι, βέβαια, ούτε όμορφη ούτε καλοντυμένη. Είναι, όμως, υπομονετική και με έντονο το αίσθημα της αφοσίωσης. Μοιράζεται με τον Καραγκιόζη και τα παιδιά της την πείνα και τις κακουγίες.

Η Βεζυροπούλα, αντίθετα, έχει όλα τα χαρίσματα: Θεϊκή ομορφιά, ευγένεια, ωραίο ντύσιμο και μια βαθιά κρυφή ανεξαρτησία, αφού καταφεύγει σε όλα το τεχνάσματα, προκειμένου να παντρευτεί με τον άντρα που αγαπά.

<https://gr.pinterest.com/pin/458593174558948501/>

[http://www.karagkiozis.com/char\\_gynaikes.htm](http://www.karagkiozis.com/char_gynaikes.htm)

Βεζυροπούλα



## Ο Μορφονιός



Το όνομα «Μορφονιός» σίγουρα αποτελεί ευφημισμό όσον αφορά στο συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου.

Πρόκειται για ένα κακάσχημο νάνο με τεράστιο κεφάλι και μικρό σώμα τεράστια μύτη και βλακώδες ύφος. Διαθέτει ωστόσο ένα μεγάλο πλεονέκτημα: Παντελή έλλειψη αυτογνωσίας.

«*Oνίτ, είμαι ο Μορφονιός / της μάνας μου καμάρι / όλες οι νιες μαραίνονται / ποια θα με πρωτοπάρει...».*

Είναι, μάλιστα, τόσο πεπεισμένος για το... θείο κάλλος του, ώστε βάζει και υψηλούς στόχους: κορίτσια με προίκα την κόρη του Βεζίρη ή την εκάστοτε περιζήτητη καλλονή.

Όπως είναι φυσικό, ο Μορφονιός δεν ξεφεύγει από την ειρωνεία του και την αμείλικτη και αιχμηρή του γλώσσα.

Η αλαζονεία του είναι τόση, ώστε ο Καραγκιόζης συχνά χειροδικεί για να τον συνετίσει.

[https://febff0d5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cheirotechnieskataskeues/home/kataskeues/phigoures-theatrou-skion/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%8C%CF%82.gif?attachauth=ANoY7coM-hacXTDSVBYGNVcw13PdjZaGzDO3phYI5vlbG6fw1wqu6yGszYoM3eFUq45VZFvyKiKKZrd edB fkHOL9fVH8AGFQ YA6C2XDEDrh8mpsDdq9ubm9aKNQTCP1cXHE9U2bNoogsDW68azcdtAymgxkVMELoXWOc1RDADQ4xK71O3OMi-5oIvNccCfkNea2aekEhxTaL4IdN7J-lOpm5s0b0NySOjWDgptjcawahhZ ZWW-fc IO5-ZUQZOEfscH8UV8-S7-QaV0oUTIMrrtf-wLqezzcyyVrOrag0hVAvR0aQEVTxyHitL\\_ybwhTE-uonoxclenhTPprOMHq7jH-skZZ81SLKxNEbD4aWsZcEvhCsLo%3D&attredirects=0](https://febff0d5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cheirotechnieskataskeues/home/kataskeues/phigoures-theatrou-skion/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%8C%CF%82.gif?attachauth=ANoY7coM-hacXTDSVBYGNVcw13PdjZaGzDO3phYI5vlbG6fw1wqu6yGszYoM3eFUq45VZFvyKiKKZrd edB fkHOL9fVH8AGFQ YA6C2XDEDrh8mpsDdq9ubm9aKNQTCP1cXHE9U2bNoogsDW68azcdtAymgxkVMELoXWOc1RDADQ4xK71O3OMi-5oIvNccCfkNea2aekEhxTaL4IdN7J-lOpm5s0b0NySOjWDgptjcawahhZ ZWW-fc IO5-ZUQZOEfscH8UV8-S7-QaV0oUTIMrrtf-wLqezzcyyVrOrag0hVAvR0aQEVTxyHitL_ybwhTE-uonoxclenhTPprOMHq7jH-skZZ81SLKxNEbD4aWsZcEvhCsLo%3D&attredirects=0)

[http://www.karagkiozis.com/char\\_omorf.htm](http://www.karagkiozis.com/char_omorf.htm)

Ομορφονιός

